

Polonaise time in The Originals, na mekaar Fons Van Thielen en Bob Dylan, ook weer *zeer verwonderd in mekaars nabijheid te vertoeven*, hoewel! Bob durfde wel *vaker* zijn feestneus op te zetten! Getuige: deze *Romance In Durango* live tijdens de Rolling Thunder Revue.

5:22	10	Romance In Durango BOB DYLAN	Dylan)	Columbia A5
2:46	11	Must Be Santa MITCH MILLER	(Moore/Fredericks)	Columbia L97 6

Er zou een verbod moeten uitgevaardigd worden om na nieuwjaar nog Kerstplaatjes te draaien, maar zolang dat er niet is doen we dat tóch, met als goed excuus dat *Must Be Santa* door Bob Dylan is gecoverd. Alleen ging *hij* toen voort op de polka-versie van het Brave Combo eerder dan op dit origineel van Mitch Miller.

Blijf maar op de dansvloer met het Klezmer-origineel van Bella Ciao.

3:33	12	Koilen MISHKA ZIGANOFF	(trad.)	Columbia L138b 9
------	----	---	---------	---------------------

Het Joods orkest van Mishka Ziganoff in 1919 in New York en *Koilen*. Het mag duidelijk zijn dat de Joodse wijk daar toen paalde aan Little Italy want zijn aanstekelijke intro waaide achteraf duidelijk naar Italië over. Als *Bella Ciao* werd het vanaf de jaren 40 gezongen in de rijstvelden van de Piemont om van daaruit de wereld te veroveren.

Nog één feestmuziekje om het af te leren: in 2008 had Walter Kroes hier een grote hit met *Viva Hollandia*. In 2008 trok Nederland daarmee met grote ambitie naar het EK voetbal in Oostenrijk & Zwitserland. Dàt waren nog eens tijden! Weliswaar met een *geleende* tune!

3:09	13	Viva Colonia HÖHNER	(Schöner/Jater/Fröhlich)	EMI L143b 8
------	----	--------------------------------------	--------------------------	----------------

Keulse band Die Höhner in 2003 en *Viva Colonia*, Karnavalshit in Nordrhein-Westfalen én uiteraard een clublied bij FC Köln alvorens ook naar hier over te waaien.

